

La Via degli Dei: van Bologna naar Florence

Een 8 daagse wandelreis

Code: ITEMI01W



De Via degli Dei (de Weg van de Goden) is een wandelroute voor geofefende wandelaars die de Apennijnen doorkruist en het Piazza Maggiore in Bologna verbindt met het Piazza della Signoria in Florence, twee betoverende steden vol kunst en geschiedenis. Bologna met zijn intrigerende geschiedenis, zijn kerken, zijn vriendelijke mensen en zijn heerlijke eten... er gaat niets boven een lange dag afsluiten met een lekker bord tortellini in brodo.

En dan Florence, wat kunnen we je vertellen over Florence? Thuisbasis van grote kunstenaars, grote kunstwerken en toevluchtsoord van diepe zielen...

De weg van de Goden, waarom heet deze wandelroute zo? Bijna altijd zijn routes vernoemd naar de plaatsen, bergen en valleien die ze omringen. Maar in dit geval gaat deze wandelroute van maar liefst 130 km over de goddelijke bergen Monte Adone (Adonis), Monzuno (de berg van Jupiter), Monte Venere (Venus) en Monte Laurio...

Geniet van de grillige natuur, eeuwenoude bossen, kleine bergdorpjes, prachtige uitzichten en uitstekend eten. Niets lekkerder dan na een lange wandeling aan te sterken met een Lasagna alla Bolognese, Tortelli di Patate en Ribollita.

Je wandelt door de Apennijnen over de overblijfselen van een Romeinse militaire weg, de "Flaminia Militare", die de Romeinen in 187 voor Christus aanlegden. Deze weg liep door Fiesole en verbond Bologna met Arezzo!

Een unieke reis, gewijd aan de goden.

Periode: ieder dag van 25/03/2024 tot 25/10/2024

Deelnemers: vanaf 1 persoon

Niveau: 3

Een tocht voor ervaren, goed getrainde wandelaars met een goede conditie. Lange routes met aanzienlijke hoogteverschillen. Op sommige dagen is er de mogelijkheid om delen in te korten (2 keer) met het openbaar vervoer.

Totale stijging: +4.755 m

totale afdaling: -4.771 m

minimale hoogte: 48 m
maximale hoogte: 1.200 m
Dagafstanden: minimaal 17 km - maximaal 30 km
Totaal aantal km: max 125 km of min. 109 km

Programma in het kort:

- Dag 1 Aankomst in Bologna
- Dag 2 Bologna - Sasso Marconi (21 km)
- Dag 3 Sasso Marconi - Monzuno (17 km)
- Dag 4 Monzuno - Bruscoli (20 km)
- Dag 5 Bruscoli - San Piero a Sieve (30 km or 21 km)
- Dag 6 San Piero a Sieve - Vetta delle Croci (20 km)
- Dag 7 Vetta delle Croci - Fiesole/Firenze (17 km or 10 km)
- Dag 8 Einde van de reis



Programma dag per dag:

Dag 1 Aankomst in Bologna

Individuele aankomst in Bologna en overnachting in hotel. Bij vroege aankomst, heb je de tijd om de hoofdstad van Emilia-Romagna bezoeken, een levendige stad, vol mogelijkheden om je dag door te brengen. De Torre degli Asinelli en de Torre Garisenda zijn de symbolen van de middeleeuwse stad en deze twee torens domineren het

historische centrum van bovenaf. Proef ook alle lekkernijen die deze stad te bieden heeft: Parmigiano Reggiano, tagliatelle al ragu, mortadella, balsamicoazijn, Tortellini en Passatelli in bouillon en truffelpasta.

Overnachting en ontbijt in Bologna

Dag 2 Het standbeeld van Neptunus

De Via degli Dei begint bij het iconische standbeeld van Neptunus op het plein Piazza Maggiore en gaat verder via de langste zuilengalerij ter wereld: de zuilengalerij van San Luca.

Deze dag eindigt, na een wandeling door de ongerepte natuur van het Chiusa Park, in het kleine stadje Sasso Marconi, genoemd naar Nobelprijswinnaar Guglielmo Marconi.

Overnachting en ontbijt in Sasso Marconi

Afstand: 21 km / 13 mi

Hoogteverschil: +400m -400m

Dag 3 Apennijnen van Bologna

Na het ontbijt krijg je een privétransfer naar het beginpunt van de wandeling. Het natuurreservaat Contrafforte Pliocenico wacht op je; de wandelpaden brengen je op de Monte Adone, waar je van deze hoogte de Via degli Dei richting Florence kunt zien. De bestemming van vandaag is Monzuno, waar de fotogalerie Nino Bertocchi - Lea Colliva een bezoek waard is.

Overnachting en ontbijt in Monzuno

Afstand: 17 km / 10,6 mi

Hoogteverschil: +620m -380m

Dag 4 van Monzuno naar Bruscoli

De wandeling gaat verder naar Le Croci, ooit de grens tussen het Groothertogdom Toscane en de Pauselijke Staten. De wandeling gaat door het kleine dorpje Madonna dei Fornelli, dat zijn oorsprong vindt rond het heiligdom van de Madonna della Neve. Het dorp heeft een eeuwenoude geschiedenis en de naam herinnert aan de afgelegen traditie om hout te verwerken tot houtskool om de strenge winters in het gebied (800 meter boven zeeniveau) het hoofd te bieden.

De dag eindigt op de boerderij in Bruscoli.

Overnachting en ontbijt in Bruscoli

Afstand: 20 km / 12,4 mijl

Hoogteverschil: +840m -560m

Dag 5 De Futa Pas

Een prachtige wandeling door de bossen brengt je naar de Futa Pass, waar je de Duitse militaire begraafplaats vindt, het laatste thuis van de Duitse soldaten die langs de Gotische

Linie zijn gesneuveld. Vandaag de dag zijn er delen van de Flaminia Militare, de oude Romeinse route uit 187 voor Christus, die je op verschillende punten van deze etappe zullen vergezellen. Bijzonder is de Piana degli Ossi, waar zich de restanten van 6 oude ovens bevinden, vermoedelijk uit de 2e eeuw voor Christus. In Santa'Agata kun je een welverdiende pauze inlassen en ook kun je in dit dorp besluiten om de route in te korten door de bus te nemen naar San Piero a Sieve.

Overnachting en ontbijt in San Piero a Sieve

Afstand: 30 km / 18,6 mi of 21 km / 13 mi

Hoogteverschil: +590m -1290m

Dag 6 Kasteel Trebbio

Volledig ondergedompeld in de natuur, wandel je tussen bossen met kastanjabomen, hazelaars en eiken, jeneverbesstruiken, afgewisseld met grote open plekken en velden met olijfbomen. Je krijgt de kans om het dorp Trebbio te zien, en met een korte omweg het kasteel, een plek waar Lorenzo de Grote graag zijn jachtverblijven doorbracht. Bij het klooster van Monte Senario kun je een pauze nemen bij de broeders, waarna je verder gaat voor het laatste stuk.

Overnachting en ontbijt in Olmo

Afstand: 20 km / 12,4 mijl

Hoogteverschil: +820m -600m

Dag 7 Florence

Bij aankomst in Fiesole heb je de mogelijkheid om de archeologische site met thermale baden en Romeins amfitheater omringd door oude Etruskische muren te bezoeken. Vanaf hier kun je besluiten om verder te wandelen naar Florence of een bus te nemen om wat meer tijd te besteden aan deze kunststad. Een van de beroemdste monumenten in Florence is de prachtige Duomo Santa Maria del Fiore, met zijn imposante rode koepel die de skyline van de stad domineert. Maar ook een wandeling over Pontevecchio, Piazza della Signoria en een bezoek aan de beroemde musea zoals het Uffizi en Palazzo Pitti kan niet overgeslagen worden.

Om ten volle van deze stad te kunnen genieten, is er de mogelijkheid om een extra nacht aan te vragen, zodat je de tijd kunt nemen om de hele stad te bezoeken.

Afstand: 17 km of 10 km

Hoogteverschil: +290m -670m

Dag 8 Einde van de reis

Na het ontbijt eindigt deze 'goddelijke' wandeltour

Hotels*:

*** hotels en agriturismo

Prijzen 2024 p.p.

In tweepersoonskamer 730.00 €

In eenpersoonskamer 915,00 €

Alleenreizende: € 1.110

Inbegrepen in de prijs:

- overnachtingen met ontbijt in een tweepersoons-/ tweepersoonskamer
- Pelgrim certificaat
- Privé-transfer van Sasso Marconi naar Badolo
- Gedetailleerde routebeschrijving met kaarten
- Reis Mobiele App (kaarten, tracks, route notities)
- Bagagetransport van hotel naar hotel (1 tas van max 20 kg)
- Telefonische assistentie 08:00-20:00

Niet inbegrepen in de prijs:

- Maaltijden en drankjes
- Entreegelden
- Toeristenbelasting direct ter plaatse te betalen
- Reisverzekering die we sterk aanbevelen
- Alles wat niet specifiek vermeld staat onder "Inbegrepen in de prijs".

Begin/ einde: Bologna / florence



ECOLOGICOTOURS

ECOLOGICO TOURS

Cantonal 41C / 19

6565 San Bernardino

Svizzera/Schweiz/Suisse

info@ecologicotours.com

tel. (0039) 3463254167 – (0041) (0) 79 2457505

www.ecologicotours.com

www.meravigliosaubria.com